

Kies je voor Mij? – Jezus voor Pilatus

Bijbelstudie over Matteüs 27:11-26

Lees: Matteüs 27:11-26

Het proces tegen Jezus wordt door het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, bij Pilatus gebracht. Dat geeft de Joodse leiders de mogelijkheid om zelf rondom het Paasfeest geen vuile handen te maken. Het religieuze probleem dat ze met Jezus hebben – op godslastering staat de dood – wordt voor Pilatus omgebogen naar zijn politieke kant: de messias als Joodse rebel.

Pilatus heeft al snel door dat Jezus onschuldig is. Hij wil daarom van het hele proces af, zonder zich eraan te branden. Het loopt Pilatus alleen helemaal uit de hand. Hij weet dat hij moet vrijspreken, maar aan het eind van de rechtszaak blijkt men liever een moordenaar dan Jezus te hebben, kiest men een kruis voor de koning van de Joden en is de onschuldige veroordeeld...

In deze Bijbelstudie kijken we naar de verschillende reacties van de mensen die bij dit proces betrokken zijn. Welke houding nemen ze aan tegenover Jezus en waarom? Als we daar meer duidelijkheid over hebben, staan we zomaar voor een spiegel waarin we naar onszelf kijken en naar onze gedachten en gevoelens tegenover Jezus.

Het zijn heel wat vragen, maar de meeste kunnen kort beantwoord worden. Blijf dus niet te lang bij een vraag hangen.

De mensenmassa

- 1) Wie was Barabbas? Zie ook Marcus 15:7
- 2) Welke overeenkomst zit er in de aanklacht tegen Jezus en de reden waarom Barabbas gevangen zat?
- 3) Welke verschillen zijn er aan te wijzen tussen Jezus en Barabbas?
- 4) Wat verwachtten de mensen zoal van Jezus, maar wat blijktbaar niet uitkwam, waardoor ze meer vertrouwen hadden in wat Barabbas voor hen kon betekenen dan Jezus? Lees voor een antwoord bijvoorbeeld Matteüs 21:1-17 over de intocht van Jezus in Jeruzalem.
- 5) Heb je zelf al eens meegemaakt dat je iets van Jezus verwachtte, maar dat het niet gebeurde? Wat deed dat met je?
- 6) Kun je je voorstellen dat als Jezus je niet biedt, wat je van Hem verwacht, je kiest voor een andere oplossing – beter iets dan niets? Hoeveel anders is dat, dan kiezen voor Barabbas en niet voor Jezus?
- 7) Waarom is het, als je kijkt naar de weg die Jezus verder gaat, toch de moeite om te kiezen voor Hem?

De Joodse leiders

- 8) Waarom hebben de Joodse leiders Jezus uitgeleverd aan Pilatus? (27:15).
- 9) Wat is hun probleem met Jezus?
- 10) Wat zegt dat over henzelf?

- 11) Waarom legt Jezus graag de vinger op de zere plek van onze “koninkrijkjes”?
- 12) Op welke manier is Jezus koning, als je kijkt naar het vervolg van Jezus’ weg?
- 13) Wat betekent het voor mijn “koninkrijkje” als ik kies voor Jezus?

Pilatus

- 14) Pilatus probeert als rechter onpartijdig te zijn. Wat zou dat betekenen voor zijn rechterlijke uitspraak over Jezus?
- 15) Waarom is Pilatus meer beducht voor een mogelijke opstand (27:24) dan voor het buigen van het recht?
- 16) Waarom is het tegenover Jezus moeilijk, zo niet onmogelijk, om een neutrale houding aan te nemen?
- 17) Op welke manier of in welke situaties proberen wij Jezus neutraal op afstand te houden?
- 18) Jezus’ kruisdood dwingt tot een keuze, voor of tegen Hem. Waarom? Wat kies jij?

Bijbelstudie voor zondag 22 maart 2020
Barnabaskerk