

Wat zeg je over Mij? – Jezus voor het Sanhedrin

Bijbelstudie over Matteüs 26:57-68

Lees: Matteüs 26:57-68

Jezus is gevangengenomen. Het verraad van zijn leerling Judas heeft Hem in de handen van de Joodse leiders gespeeld. Nog diezelfde avond wordt Jezus voorgeleid voor het sanhedrin. Dit sanhedrin was het hoogste Joodse rechtscollege waarin 70 afgevaardigden van de priesters, de oudsten en de wetsgeleerden zitting hadden.

Opvallend is de totaal onrechtmatige rechtsgang:

- Het verhoor vindt plaats in het hogepriesterlijk paleis van Kajafas. Het Sanhedrin had echter een eigen openbare rechtszaal in de tempel, maar die was gesloten, omdat het avond was.
- Volgens de eigen regels mocht het Sanhedrin niet 's nachts samenkomen.
- Er mocht geen veroordeling plaatsvinden – en zeker geen doodvonnis – op dezelfde dag als die van het verhoor. Over zo'n besluit moesten de rechters op zijn minst een nacht van rust en bezinning heen laten gaan.
- Er mocht geen vonnis uitgesproken worden op een feestdag.
- Als blijkt dat er geen eensluidende getuigenissen tegen Jezus te vinden zijn, worden de rechters zelf aanklagers (Kajafas) en getuigen.

- 1) Waarom dit schijnproces? Waarom de haast? Welk gevaar wil men bezweren?
- 2) Hoe beoordelen wij anderen? Hoe sterk zijn onze vooroordelen in de omgang met anderen?
- 3) Welke beschuldiging klinkt er nu eigenlijk in de woorden van de twee getuigen die in 26:61 genoemd worden? Lees hierbij de reactie van de hogepriester in 26:62-63 en Zacharia 6:9-15. Waarom vonden de leden van het Sanhedrin dit zo kwalijk?
- 4) Waarom blijft Jezus zwijgen (26:63)?

Als de hogepriester uiteindelijk bij Jezus aandringt: “Ik bezweer u bij de levende God, zeg ons of u de messias bent, de Zoon van God” (26:63), is Jezus' antwoord bevestigend (“U zegt het”). Jezus vult zijn bevestiging nog wel aan: “Maar ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en hem zien komen op de wolken van de hemel” (26:64). Nu Hem gevraagd wordt of Hij de messias is, komt het er wel op aan dat ze daarbij de juiste Bijbelse lijnen voor zich hebben. Er dreigt het gevaar dat ze een verkeerd beeld van de messias hebben!

- 5) In Jezus' aanvulling klinken heel duidelijk twee gedeelten uit het Oude Testament terug:
 - a) Lees Psalm 110:1 en Matteüs 22:41-46. Welk verkeerde beeld over de messias als de zoon van koning David zet Jezus recht?
 - b) Lees Daniël 7:9-14. Wat zegt deze tekst over de Mensenzoon (= “iemand als een mens”)? Wat betekent dit als je ervanuit moet gaan dat in die tijd de hoogste koning ook de hoogste rechter was?

- 6) Kajafas stelt dat Jezus met zijn antwoord niet minder zegt dan dat Hij gelijk is aan God (26:65).
- a) Heeft Kajafas gelijk?
 - b) Waarom wordt hij zo boos?
 - c) Waarom is het oordeel van het Sanhedrin dat Jezus de doodstraf verdient (26:66)?
 - d) Wat zou de juiste reactie zijn en waarom blijft die reactie uit?

De collectieve woede ontaardt zich uiteindelijk in gespuug, gestomp en gespot in de richting van Jezus. De hele raad is blij dat ze Jezus nu eindelijk te pakken hebben en de wereld uit kunnen helpen. De weg naar zijn dood is nu vooral een kwestie van een formaliteit die onderhandeld moet worden met de Romeinse overheid.

- 7) De hoogste Rechter – Jezus! – wordt onschuldig veroordeeld en gestraft. Waarom is dit voor zijn volgelingen juist een reden geworden voor grote blijdschap en dankbaarheid? Lees, zo nodig, voor het antwoord Jesaja 53:1-11.

Een paar vragen ter bezinning bij deze hele geschiedenis:

- 8) De Joodse leiders gebruiken hun godsdienst om hun eigen positie veilig te stellen: ze willen Jezus niet als meerdere erkennen en dus is er voor Hem geen plaats. Op welke manier lopen wij het gevaar dat ook wij proberen Jezus “de baas te zijn” en Hem in zekere zin machteloos te maken?
- 9) De Joodse leiders benaderen Jezus met een onbeweeglijk vooroordeel. Hoe Jezus hun ook aan de hand van Gods Woord duidelijk probeert te maken wie Hij daadwerkelijk is, ze willen zich niet laten gezeggen. Hoe voorkomen wij dat ook bij ons de Bijbel alleen nog maar kan zeggen, wat wij van te voren vinden? Of, met andere woorden: wat moeten we doen om de Bijbel een kritische stem tegenover ons te laten blijven?

Bijbelstudie voor zondag 15 maart 2020
Barnabaskerk